

Veteranendag 10 juni in Middelburg

10 Juni was er weer de traditionele veteranendag in Middelburg, deze keer beperkt tot een evenement op het Abdijplein. Onze Zeeuwse Afdeling was met een stand aanwezig. Deze werd bemenst door Casper Hoogzaad, Fred Weijer en ondergetekende. De kraam was opgetuigd met vlaggen zodat we goed herkenbaar waren. De BNMO fietsbellen vonden aftrek en zo hadden we nog wat promotie materialen. We kregen van diverse bezoekers relevante vragen en konden duidelijk maken waar onze vereniging voor staat. Het bestaan van en de weg vinden naar mogelijkheden om hulp te bieden is echt niet zo makkelijk bleek uit deze gesprekken. Op het Abdijplein waren oude legervoertuigen te bezichtigen en naast ons was een stand van militairen die defensie promoveerde.



Toespraken werden gehouden en Herdenkingskransen zijn gelegd door diverse onderdelen van de Krijgsmacht. Van diverse gemeenten waren ook de burgemeesters aanwezig. Onder begeleiding van "Backpipes" werden de gevallen herdacht. Al met al een warme dag met emoties. Deze werd afgesloten met een heerlijke Blauwe hap op een zonnig Abdijplein. *Rinie Vaane*



Fotografie Rinie Vaane

Veteranendag 24 juni in den Haag.

De afdeling Zeeland was met 2 personen aanwezig op de Veteranendag in den Haag, t.w.: Casper Hoogzaad als vaandeldrager en Hans den Hollander als reserve. Aangekomen op het Malieveld kwamen we langs de stand van het VI en vervolgens naar de BNMO waar we ontvangen werden door de dames van het HB, zij waren al vroeg aanwezig, waar de koffie, koud water en frisdranken gereed stonden. Deze dag waren ook Ronald Odenkirche en Ruud van Brummelen al vroeg van de partij. Daarna meldden wij ons bij de Detachements commandant waar we voorzien werden van de nodige consumptiebonnen en het grote wachten kon beginnen. Daar bleken er banieren zonder dragers te zijn, dus als reserve heeft Hans met het banier van Utrecht gelopen. De parade werd gevolgd door duizenden belangstellenden die hun handen stuk klaptten als eerbetoon. Op de Kneuterdijk werd de Parade afgenomen door onze Koning en werden de Banieren 'gestreken'. Al bij al was het een lange dag waar, met dank aan de organisatie, met genoeg op teruggekeken kan worden. *Hans den Hollander.*



Fotografie Jeaninne

Gezinsdag 12 juli Vierlinden te Goes

Woensdag 12 juli was het weer zo ver, we organiseerden onze jaarlijkse gezinsdag.

Deze keer bij uitspanning De Vierlinden in de Hollandse Hoeve te Goes. Rond half 4 kwamen de eerste bezoekers binnen, zodra de meeste deelnemers er waren werden we getrakteerd op een mini high-tea wat heerlijk smaakte. Hierna werden de deelnemers in groepjes ingedeeld en werd er fanatiek minigolf gespeeld. Tussen de bedrijven door werd er bijgepraat onder het genot van een lekker drankje en genoten we van het mooie weer. Na zo'n anderhalf uur vonden de meesten het wel genoeg en zochten we elkaar weer op om gezellig bij te praten Om ongeveer 18.00 uur stond er een voortreffelijke barbecue gereed waar dan ook heel goed gebruik van werd gemaakt. Alles bij elkaar was het een heel gezellige middag waar we allen van genoten. Ook was het heel fijn om enkele jongere leden te mogen ontmoeten. Rond 20.00 uur namen we met een voldaan gevoel weer afscheid van elkaar. *Rob Voet*



Fotografie Adri van Bakel

Geplande activiteiten.

- 21/25 aug. : OPD.
 - 25 augustus : Herdenking Oost-Indië monument Terneuzen.
 - 9 september : Fietsen en wandelen op Westerschouwen.
 - 21 oktober : Mosselen eten in Phillipine
 - 28 oktober : Mallardmars
 - 11 november: Reünie in het Watersnoodmuseum Ouwkerk
 - 16 december : Kerstdiner Landlust Nieuwdorp
- Uitnodigingen worden alleen verstuurd naar leden van de afdeling Zeeland.

